

# Plads til forskellighed



*Eleverne på Faarevejle Efterskole oplever en rummelighed og tolerance, hvor der er plads til alle. Foto: PR*

**På Faarevejle Efterskole opdeler man de naturfaglige og de humanistiske fag i to blokke, så eleverne kan fordybe sig og færdiggør den ene, før de går i gang med det næste.**

## **”Jeg fik energien tilbage”**

**Kristine Gregersen, 16 år, 9. klasse, kunst og designlinjen:**

”Jeg valgte at tage på efterskole i 9. klasse, da jeg havde fået nok af folkeskolen. Jeg trængte til, at der skulle ske noget helt andet. Jeg valgte Faarevejle Efterskole, da jeg havde hørt meget godt om den, og den har været meget omtalt. Jeg kiggede mig lidt omkring og var også på besøg på en anden. Men førstehåndtrykket her var så godt, at jeg med det samme var fast besluttet på, at jeg ville gå her. Ingen tvivl om det. Jeg kan godt lide, at der bliver gjort meget for eleverne. Der blev gjort meget under rundvisningen, hvor det var et værelsespar, som viste rundt. Jeg gik rundt sammen med min familie, og vi kunne spørge dem om alt muligt undervejs. Det føltes trygt og

dejligt stille og roligt. Jeg valgte designlinjen, da den indeholder enormt meget kreativt, som jeg godt kan lide det. De ting, de viste til rundvisningen, fangede min interesse med det samme, f.eks. ting lavet af smeltet glas, sølvsmykker, lerting som krus og fade osv. Jeg er pt. godt gang med linjen, som jeg har fire timer på om ugen.

## **Engagerede lærere**

Jeg kan godt lide, at lærerne gør meget for at være på niveau med os elever og endnu mere for, at vi skal trives og fungere socialt. Man har et helt andet forhold til lærerne, da man har dem i nogle andre typer fag og møder dem i fritiden også, når man bor på skolen. Rent fagligt føler jeg, at jeg er blevet langt bedre, da jeg ikke var for stolt af de karakterer, som jeg forlod folkeskolen med. De første standpunktskarakterer er jeg rigtig glad for, så det er rigtig positivt. Jeg kan også godt lide, at man får mulighed for at starte på en frisk, hvis man er lidt skoletræt. Lærerne kan nemlig formidle, så man får energien tilbage.”

## **”Valget var ikke så svært”**

**Nikoline Nefling, 15 år, 9. klasse:**

”At tage på efterskole i 9. klasse gjorde jeg, fordi jeg gerne ville prøve noget nyt. Jeg kom fra en meget lille skole med kun et spor, så jeg havde lyst til noget luftforandring og møde nogle flere mennesker. Det har jeg fået opfyldt her, hvor der går 140 elever. Jeg har valgt musiklinjen, da jeg elsker musik og har sunget meget, fra jeg var helt lille. Jeg spiller guitar og ukulele, som jeg har fordybet mig i det sidste 1 1/2 år. Det har været superfedt at få lov til det.

## **Mange anbefalinger**

Inden jeg startede, havde jeg kig på flere forskellige efterskoler, men denne her virkede klart som den bedste. Jeg kender i forvejen to elever fra min gamle skole, som gik her og talte godt om det. En af dem har en lillebror, som gik i 9. klasse sidste år, så jeg kunne også høre på ham, at det var en positiv oplevelse. Alle kunne anbefale den, så derfor var valget ikke så svært.

Der er flere grunde til, at at jeg godt kan lide at gå her, og det er bl.a., at lærerne er rigtig gode. Det er også en god oplevelse, at man bor sammen – vi bor i nogle små rækkehuse i en slags miniby – hvor der hele tiden sker noget. Vi kommunikerer bl.a. via Facebook, hvor vi har en gruppe, så vi hurtigt kan

se, om der foregår et eller andet ovre i hallen, f.eks. en hockey-turnering.”

## ”Et godt og rummeligt sted”

**William Laursen, 15 år, 9. klasse:**

”Jeg har valgt at gå på fodboldlinjen, da jeg har altid har været vild med at spille fodbold. Så man kan jo sige, at det lå lige til højrebenet! Jeg spiller fodbold tre timer om ugen på linje, og så spiller vi også kampe på hverdage, hvor vi møder andre efterskoler. Da jeg valgte at gå på efterskole, var det fordi, at jeg trængte til at prøve noget nyt. Jeg var skoletræt og især træt af den uro, som var i min gamle klasse, og at lærerne kom for sent til timerne. Det har vist sig at være et godt valg, som jeg ikke har fortrudt. Jeg kendte ikke nogen i forvejen, men jeg kender mange, som har valgt at gå på efterskole, da det er ret populært. Jeg har kun en times transport til skolen, hvilket også har haft en betydning.

### **Presset mindskes**

Det, at naturfagsundervisningen samles i en samlet ’pakke’ på semesterplanen, synes jeg, er rigtig smart. Så kan man koncentrere sig om forsøg osv. i et halvt år, inden man så går videre til de humanistiske fag. Det har fungeret rigtig godt, da det mindsker presset, når man kan få denne del af undervisningen overstået i en ”klump”. Det føles fedt, at man kommer godt videre fra et forløb til det næste. Jeg vil gerne på en EUX Landbrugsskole bagefter, så naturfagene passer mig fint. Alt i alt er Faarevejle Efterskole et godt og rummeligt sted med plads til alle.”